

## VOORBEREIDING

**ORGELSPEL: psalm 130** (*psalm van de zondag*)  
**Uit diepten van ellende...**

*“Nog meer dan in de nachten  
wachters het morgenlicht,  
blijf ik, o Heer, verwachten  
uw lichtend aangezicht...”*

## **WOORD VAN WELKOM**

*We steken de kaarsen aan*

**ZINGEN: lied 296 ‘Die de morgen ontbood’**

### Refrein:

Die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen,  
Zegen ons ook met uw licht!

Ondoorbaar vuur,  
Over ons opgegaan als een zon,  
Vat ons samen in uw stralen,  
Doe ons gedijen in uw ogen!

### Refrein

Die de weerstand van de nacht wilt breken,  
Onze toekomst aan het donker afdwingt,

### Refrein

## **BEMOEDIGING EN GROET**

v: Onze hulp is in de Naam van de Heer,  
a: **die hemel en aarde gemaakt heeft,**  
v: die trouw houdt tot in eeuwigheid,  
a: **en die nooit laat varen het werk dat zijn  
hand aan heel de schepping begon.**

v: Genade en vrede voor u en voor jou,  
van God onze Vader,  
van Jezus Christus, de Zoon,  
door de heilige Geest.

a: **Amen.**

**ZINGEN: lied 25a ‘Mijn ogen zijn gevestigd’**

Mijn ogen zijn gevestigd  
op God, of Hij mij redt.  
Mijn hart, hoezeer onrustig,  
heb ik op Hem gezet.  
Kan ik de nacht verduren,  
waarin Gij verre zijt?  
Gij zult mijn voeten sturen  
in 't duister van de tijd.

Maar wees mij dan genadig  
en richt mijn leven op,  
dat ik opnieuw gestadig  
kan gaan in 's levens loop.  
Mijn hart, hoezeer onrustig,  
heb ik op U gezet,  
mijn ogen zijn gevestigd  
op U, tot Gij mij redt.

## **GEBED OM ONTFERMING (Lied 301k)**

Kyrie eleison.  
Christe eleison.  
Kyrie eleison.

**ZINGEN: lied 218, Dank u voor deze nieuwe morgen.**

Dank U voor deze nieuwe morgen,  
dank U voor elke nieuwe dag.  
Dank U dat ik met al mijn zorgen  
bij U komen mag.

Dank U voor deze mooie aarde,  
dank U voor sterren, maan en zon.  
Dank U dat U ons wilt bewaren,  
kracht en levensbron.

Dank U voor alle mooie klanken,  
al wat ik zien en horen kan.  
Dank U – o God ik wil U danken  
dat ik danken kan.

## **MOMENT VOOR JONG EN OUDER**

<https://www.youtube.com/watch?v=3eXT60rbBVk&t=19s>



## DE DIENST VAN HET WOORD

### **WE OPENEN DE SCHRIFT**

**LEZING: Exodus 9: 13-26**

**ZINGEN: 'When Israel was in Egypt's land'  
(lied 168)**

Refrein: *Go down, Moses, way down in Egypt's land; tell old Pharaoh: to let my people go.*

Vertaling: Daal af, Mozes naar het land van Egypte; Zeg tegen die oude Farao: laat mijn volk gaan.

**LEZING (vervolg): Exodus 9: 27-35**

**ZINGEN: lied 818, 'Niet is het laatste woord gesproken'**

Niet is het laatste woord gesproken,  
er klinkt een lied, al is het nacht.  
Onzeker, gaan wij lotgenoten,  
op weg met wie ons samenbracht.  
Wat komen zal is nog verborgen,  
God weet, wat ons te wachten staat:  
het stille licht, een nieuwe morgen,  
waarmee ik mij verzoenen laat.

Wie als het water uitgegoten  
de dorre grond tot bloeien brengt;  
wie als de dauw daalt in de morgen  
en schepping teer met licht doordrenkt,  
leeft niet vergeefs, gaat niet verloren  
in duisternis van niemandsland.  
Een naam klinkt in het wuivend koren:  
Belofte van het nieuwe land.

**OVERDENKING**



'Vergrendeling' (Lock down)

Ja, er is angst.  
Ja, er is isolatie.  
Ja, er wordt gehamsterd.  
Ja, er is ziekte.  
Ja, er is zelfs dood.

Maar, ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai, de vogels weer kan horen zingen.

[...] Ze zeggen dat in de straten van Assisi mensen elkaar toezingen over de lege pleinen en hun ramen openhouden, zodat zij die alleen zijn de geluiden van families om hen heen kunnen horen.

Ze zeggen dat een hotel in het westen van Ierland gratis maaltijden aanbiedt en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn.

Vandaag is een jonge vrouw druk bezig om in haar buurt flyers te verspreiden met haar nummer, zodat de ouderen iemand hebben die ze kunnen bellen.

[...] Over de hele wereld beginnen mensen te vertragen en te reflecteren.  
Over de hele wereld kijken mensen op een nieuwe manier om naar hun bureaus.  
Over de hele wereld worden mensen ontvankelijk voor een nieuwe realiteit,  
[...] voor wat er werkelijk toe doet.  
Voor liefde.

Dus we bidden en realiseren ons:  
Ja, er is angst,  
maar er hoeft geen haat te zijn.  
Ja, er is isolatie,  
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.  
Ja, er wordt gehamsterd,  
maar er hoeft geen gierigheid te zijn.  
Ja, er is ziekte  
maar de ziel hoeft niet te lijden.  
Ja, er is zelfs dood,  
maar er kan altijd  
een wedergeboorte van liefde zijn.

[...] Hoor, achter de fabrieksgeluiden van je paniek, zijn de vogels weer aan het zingen, klaart de hemel op, is de lente in zicht en worden we omringd door liefde.

Open de ramen van je ziel.

En al ben je niet in staat om de ander over het lege plein aan te raken: zing.

**ORGELSPEL: Koraalmeditatie 'Leer mij uw weg o Heer'**, bewerking van Klaas Jan Mulder

**DE DIENST VAN DE BARMHARTIGHEID**

**MEDEDELINGEN**

**GEBEDEN**

**SLOT LIED: lied 416, 'Ga met God en Hij zal met je zijn'.**

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
jou nabij op al je wegen  
Met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
bij gevaar en bange tijden,  
over jou zijn vleugels spreiden.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
in zijn liefde je bewaren,  
in de dood je leven sparen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

**ZEGEN**

**ORGEL SPEL**

**COLLECTE: Diaconie en kerk**

NL24ABNA0437038769  
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te  
Apeldoorn



---

**Overzicht van de komende online kerkdiensten in aanloop naar Pasen:**

*Te volgen via kerkomroep.nl per wijk of Kerkradio Apeldoorn (87,6 MHz of Ziggo kanaal 915)*

5 april: Palmzondag

Vanuit de Jachtlaankerk  
10.00u - ds. Michiel de Leeuw

6, 7 en 8 april: avondgebeden in de Stille week

Vanuit de Grote Kerk  
19.30u - ds. Bert Schüssler

9 en 10 april: Witte Donderdag en Goede Vrijdag

Vanuit de Goede Herderkerk  
19.30u - ds. Annelies Jans

11 april: Paaswake

Vanuit de Jachtlaankerk  
21:00u - ds. De Leeuw, ds. Schüssler en ds. Jans

12 april: Paasmorgen

Vanuit de Grote Kerk  
10.00u - ds. Schüssler, ds. De Leeuw en ds. Jans