

**ORDE VAN DIENST ZONDAG 24 mei 2020 -Wilhelminakerk – Beemte-
Broekland - wezenzondag –**

Thema: ‘dit huis, een herberg onderweg... voor iedereen....!’



Gastpredikant: Egbert Fokkema

Organist: Jan van den Brand

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 102 uit Zangen van zoeken en zien’ vs 1, 2 en 3, melodie Gez. 487 (LvK) ‘De Heer heeft mij gezien en onverwacht.’.

Met nieuwe woorden voor een oud verhaal, niet met een stem versteend in het verleden, wel in een taal die twijfelt en die vraagt, zonder de harde leer van zekerheden, woorden die klinken als een nieuw signaal: ruimte waar mensen zich gezegend weten.

Woning waar mensen meer dan welkom zijn, een pleisterplaats om bij elkaar te komen, waar elk van waarde is die hier verschijnt, waar lachen is en tranen mogen stromen, deuren die open staan voor groot en klein, waar mensen volop nieuwe liefde dromen.

Dank voor een plaats waar elk de ander ziet, waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten, dank voor de adem die de vrijplaats biedt, dank voor de openheid van niets te moeten, dank voor de woorden en het nieuwe lied, dank voor de ogen die elkaar begroeten.

Onze Hulp en Groet

Voorganger: toelichting op het gekozen thema in deze dienst :‘dit huis, een herberg onderweg.... voor iedereen...!’

Zingen : als ‘visioen’ en Klein Gloria: Lied 461 uit Zangen van zoeken en zien, vs. 1, 2, 3, (melodie : ‘In Christus is noch west noch oost ..’(Lied 969)

Ik zie de hemel open-gaan, de aarde in het licht van mensen die elkaar zien staan, Gods eigen aangezicht.

Ik zie de wereld omgekeerd, het laagste bovenaan. Het ongeziene in het licht,- uit niets groeit Gods bestaan.

Ik zie het lang beloofde land, waar alles wordt gedeeld, van grond tot licht, van steen tot brood,- wij zijn Gods evenbeeld.

We bidden om Gods ontferming, nabijheid en het verstaan van Zijn Woord



Gastvrijheid voor iedereen: we onderstrepen dit samen in ons Glorialied uit 'Dat geloof ik...van André Troost' op melodie Lied 273

Wees welkom in dit open huis, een herberg, zo gastvrij! Kom hier op adem, voel je thuis, lééf op – van harte blij!

Wees meer dan gast, wees kind aan huis, de hemel blijkt royaal: zonen en dochters, welkom thuis, ons wacht een rijk onthaal!

Hier is een veilig toevluchtsoord voor mensen murw en moe – hier maakt God licht, hier waakt zijn Woord, hier lacht Zijn Kind ons toe!

Toelichting foto (voorganger)



Een praatje met kinderen over samen spelen, bij elkaar logeren, leuke dingen doen en naast vrienden en vriendinnen ook andere kinderen uitnodigen

Lezing uit het O.T. : Jesaja 42 vs 5-9 (BiGT)



Zingen: 'dit huis, een herberg onderweg...' uit 'Zingende gezegend, lied 213 (melodie Psalm 84)

Dit huis, een herberg onderweg voor wie verdwaald in heg en steg geen rust, geen ruimte meer kon vinden, een toevluchtsoord in de woestijn, voor wie met olie en met wijn pijnlijke wonden liet verbinden. Dit huis waarin men smarten deelt weet hoe Gods liefde harten heelt.

Dit huis, waarin een gastheer is wiens zachte juk geen last meer is, dit huis is ons tot heil gegeven: een herberg voor wie moe of mat terzijde van het smalle pad struikelt en langer niet wil leven. Plaats tegen de neerslachtigheid, een pleister van barmhartigheid.

Dit huis, met liefde opgebouwd, dit gastenhuis voor jong en oud, ligt langs de weg als een oase: hier kan men putten: nieuwe kracht, hier is beschutting voor de nacht, hier is het elke zondag Pasen! Gezegend al wie binnengaat en hier zijn lasten liggen laat!

N.T.- lezing: Johannes 15 vs 9-17 (BiGT)



Zingen: Lied 276 vs 3

Tafel van Eén, brood om te weten dat wij elkaar gegeven zijn. Wonder van God, mensen van vrede, oud en vergeten nieuw geheim. Breken en delen, zijn wat niet kan, doen wat ondenkbaar is, dood en verrijzenis.

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Samen zingen :lied: 973

Om voor elkaar te zijn uw oog en oor, te zien wie niet gezien wordt, niet gehoord, en op te vangen wie zijn thuis verloor, halleluja,

om voor elkaar te zijn uw hand en voet, te helpen wie geen helper had ontmoet: wie dorst of hongert wordt getroost, gevoed, halleluja,

om voor elkaar te zijn uw hart en mond, om op te komen voor wie is verstomd, voor wie gevangen zit of is gewond, halleluja,

roept U ons Christus, uw gezicht te zijn, gerechtigheid en vrede, brood en wijn, uw liefde, hoop, geloof – uw zonneschijn. Halleluja!

Dienst van barmhartigheid. Wij geven en delen onze gaven (GIVT). Voor de scholen, koor en kinderen van UP4S. Zie ook filmpje op de website

Dankgebed – voorbeden



Slotlied: 84 uit 'tegen het donker': melodie Gez. 435 (LvK)

Ongeziene vreemde verten wenken ons van hogerhand. Uitgeleid uit angst en vrezen ligt het leven voor de hand. Als verspieders van de toekomst, als bewakers van de droom, zullen wij het land verkennen waar God bij de mensen woont.

Op die lange weg naar morgen is het God die ons behoedt: brood dat ons van boven toevalt voedt ons hier met goede moed. Aangewakkerd door Gods adem, zonbeschenen door zijn Geest, bloeien wij als een oase die woestijnen overleeft.



Zegen

De organist speelt aansluitend nog melodieën van liederen, zoals: 'Abba Vader', 'Er ruist langs de wolken' en 'Welk een vriend is onze Jezus..'

