

Opnamen in Studio De Fontein, Ecofactorij 18 Apeldoorn

ORDE VAN DE 2^e DIENST voor ouderen en bewoners zorgcentra 24 juni 2020



Predikant: Egbert Fokkema uit Twello



Organist: Bert Riphagen. Zang bariton: Ben van der Velden



THEMA: *'Boodschappen doen is gratis, je bent klant voor het LEVEN...!'*

Voor de dienst speelt Bert melodieën van ELB 8: 'Als een hert dat verlangt naar water' en....886 'Abba, Vader, U alleen..'



Welkom! Toelichting op het grote nieuws bij dit thema!

We zingen: Lied/Ps. 84 vs 1 en 2



Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Hoe brand ik van verlangen om te komen in uw heiligdom. Wat zou mijn hart nog liever wensen dan dat het juichend U ontmoet die leven zijt en leven doet.

Het heil dat uw altaar omgeeft beschermt en koestert al wat leeft. De mus, de zwaluw vindt een woning. Haar jongen zijn in veiligheid. Mij is een schuilplaats toebereid in het paleis van U mijn koning. Heil hen die toeven aan uw hof en steeds zich wijden aan uw lof.

Onze Hulp en Groet

Lied/Ps. 84 vs 3

Welzalig die uit uw kracht leeft, die naar uw tempel zich begeeft, zijn hart wijst hem de rechte wegen. Zij trekken op van overal en gaat het door het dorre dal, dan valt op hen een milde regen. Ja, in het hart van de woestijn ontspringt een heldere fontein.

Gebed om ontferming en het Licht van Gods Geest

Glorialied Psalm 98 vs 4:



Laat alle zeeën, alle landen Hem prijzen met een blij geluid. Rivieren klappen in de handen, de bergen jubelen het uit. Hij komt, Hij komt de aarde richten, Hij komt, o volken weest verblijd, Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, zijn heil en zijn gerechtigheid.

Eerste schriftlezing : Jesaja 55 vs 1-9

Zingen: Lied 653 vs 2 en 3



Gij zijt het brood van God gegeven, de spijs van de eeuwigheid; Gij zijt genoeg om van te leven voor iedereen en voor altijd. Gij voedt ons nog met hemels brood, met leven midden in de dood.

Gij zijt het water ons ten leven; de bronnen van de eeuwigheid zijn ons ter lafenis gegeven, zijn doorgebroken in de tijd. O Gij, die als een bron ontspringt in elk die tot U komt en drinkt.

We lezen uit het NT : Matteüs 5 vs 1-10. van dit gedeelte zingen we vers 14-16 met de woorden van Lied 838 vs 1 en 2

O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede, dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.



Overdenking

Meditatief orgelspel over Lied 913 'wat de toekomst brengen moge...'

Dankgebed en Voorbeden; de gebeden besluiten we door te zingen de woorden van Lied 418 vs 2: Niemand kan alleen, Heer, uw zegen dragen; zegen drijft ons heen naar wie vrede vragen. Wat Gij schenkt wordt meer naar gelang wij delen, horen, helpen helen,- vruchtbaar in de Heer.

Mededelingen volgende viering/indienen wensliederen mogelijk!

Slotlied 968 vs 1 en 2



De ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond, geschapen Hem ter ere, de bruid van zijn verbond, dankt aan zijn dood het leven. Hij is haar bruidegom. Want God, zo staat geschreven, zag naar zijn dienstmaagd om.

Door God bijeen vergaderd, één volk dat Hem behoort, als kindren van één Vader; één doop, één Geest, één woord. Zo offert allerwege de kerk U lof en prijs. Eén naam is aller zegen, één brood is aller spijs.



Uitzending en zegen.

Orgelspel : melodie ELB 505 'We shall overcome....' en Lied 646: 'de Heer is onze reisgenoot...'

