

**ORDE VAN DIENST  
VIERING voor ouderen in  
zorgcentra of zelfstandig  
wonend**

**Woensdag 1 juli 2020  
Kerkradio Apeldoorn**

**Voorganger: Egbert Fokkema  
Organist: Bert Riphagen  
Zang : nog niet bekend**



*Thema: Vijf en twee is meer  
dan twaalf...want.. we werpen  
het net uit aan de zijde van de  
Toekomst!*



**Voor de dienst speelt Bert  
melodieën van :, als een hert dat  
verlangt naar water.. en Ps 146**

**WELKOM  
Lied 687 vs 1 en 2**



Wij leven van de wind die aanrukt  
uit de hoge en heel het huis vervult  
waar knieën zijn gebogen, die  
doordringt in het hart, in de  
verborgen hof, en uitbreekt in een  
lied en opstijgt God ten lof.

Wij delen in het vuur dat neerstrijkt  
op de hoofden, de vonk die  
overspringt op allen die geloven.  
Vuurvogel van de vloed, duif boven  
de Jordaan, versterk in ons de gloed,  
wakker het feestvuur aan.

**Bemoediging en groet:  
Onze Hulp is in de Naam van de  
Heer die hemel en aarde gemaakt  
heeft**

Onder de hoede van de hemel,  
schuilen wij God, bij U en bij elkaar  
onder uw vleugels zoeken wij heil,  
de weg ten leven  
in uw licht klaart onze dag op, wordt  
zelfs de nacht ons als de dag  
Dat wij ons verbinden aan U en aan  
elkaar en vol vertrouwen  
samenleven, op hoop van zegen  
Amen

**Klein Gloria zingen: Lied 195**  
Ere zij de Vader en de Zoon en de  
Heilige Geest,  
als in den beginne, nu en immer en  
van eeuwigheid tot eeuwigheid.  
Amen.

**Gebed  
Zingen: 885 vs 1 en 2**



Groot is uw trouw o Heer mijn God  
en Vader  
er is geen schaduw van omkeer bij U  
Ben ik ontrouw, Gij zijt immer  
dezelfde,  
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij  
ook nu.

*(refrein):*

*Groot is uw trouw o Heer, groot is  
uw trouw o Heer  
iedere morgen aan mij weer betoont  
Al wat ik nodig had, hebt Gij  
gegeven  
Groot is uw trouw o Heer, aan mij  
betoond.*

Gij geeft ons vrede, vergeving van  
zonden,  
en uw nabijheid die sterkt en die  
leidt;  
kracht voor vandaag, blijde hoop  
voor de toekomst,  
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.  
*(refrein):*

**1<sup>e</sup> lezing: Matteüs 14 vs 13-20**  
**Zingen: ELB 401 vs 1**



Wij willen gaven delen met mensen  
wereldwijd.  
want delen wordt tot helen wanneer  
de ander lijdt

De Heer heeft zich gegeven en  
deelde onze nood  
Zo heelde Hij ons leven. Hij is het  
levend brood.

**2<sup>e</sup> lezing: Johannes 21: vs 1-6**  
**Zingen op melodie Lied 103c (loof  
de Koning heel mijn wezen) :**



Wij geloven in de beelden van  
verlosser en profeet;  
in de dromen die ze deelden, in de  
zee die openspleet;  
in de armoe van de weelde en de  
vangsten bij de vleet.

**Overdenking**

**Zingen: Lied 687 vs 3**



Wij teren op het woord, het brood  
van God gegeven  
dat mededeelzaam is en kracht geeft  
en nieuw leven  
Dus zeg en zing het voort, geef uit  
met gulle hand  
dit manna voor elk hart, dit voedsel  
voor elk land.



### **Onze Vader (tekst van Lied 1006):**

*Onze Vader in de hemel,  
U staat zorgzaam om ons heen  
Geef dat alle mensen weten:  
zoals U is er maar één  
Doe ons telkens weer geloven  
in een wereld zonder pijn  
in uw rijk dat eens zal komen  
en dat soms te zien kan zijn  
Help ons samen goed te leven  
en te doen wat U graag wilt  
Geef ons elke dag te eten  
tot de honger is gestild.  
en vergeef ons wat we fout doen,  
net als wij niet blijven staan  
bij de fouten van een ander,  
maar weer samen verder gaan  
Help ons om te zien wat goed is  
en wat slecht is, boos of naar  
Geef dat wij het juiste kiezen,  
dat we goed zijn voor elkaar.  
Onze Vader, wij geloven  
dat U onze wereld leidt  
Met uw licht helpt Gij ons verder.  
Hier en nu en straks.  
Altijd.      Amen.*

**Mededelingen: o.a. wensliederen;  
contact met pastor...**



### **Slotlied: 704 vs 1**

Dank, dankt nu allen God met hart  
en mond en handen, die grote dingen  
doet hier en in alle landen, die ons  
van kindsbeen aan, ja, van de  
moederschoot, zijn vaderlijke hand  
en trouwe liefde bood.

### **Uitzending en zegen**

**Na de zegen uitleidend orgelspel  
met melodieën van Psalm 150 en  
'daar ruist langs de wolken..'**