

Liturgie voor de ouderenvering (opname in Studio De Fontein), uit te zenden door Kerkradio Apeldoorn op woensdag 8 juli 2020 19.00 uur



Thema: *'deze Herberg onderweg is altijd open....!'*



Voorganger: Egbert Fokkema

Organist: Bert Riphagen

RM productions: Mark en Rens

Zang: cantorijleden PKN Twello

Bert speelt vooraf melodieën van: 'als een hert dat verlangt naar water' (ELB 8), 'Scheepke onder Jezus' hoede' (ELB 187) en 'Nooit kan 't geloof teveel verwachten...' (LVK 291)

Aanvangslied uit 'dat geloof ik' op melodie Lied 273 (tekst André Troost)

Wees welkom in dit open huis, een herberg, zo gastvrij! Kom hier op adem, voel je thuis, lééf op – van harte blij!

Hier is een veilig toevluchtsoord voor mensen murw en moe – hier maakt God licht, hier waakt zijn Woord, hier lacht Zijn Kind ons toe!

welkom

Bemoediging : Onze hulp en Groet

Zingen: Lied 102 uit Zangen van zoeken en zien' vs 1, 2 en 3, melodie Lied 487 (LvK): 'De Heer heeft mij gezien en onverwacht.'

Woning waar mensen meer dan welkom zijn, een pleisterplaats om bij elkaar te komen, waar elk van waarde is die hier verschijnt, waar lachen is en tranen mogen stromen, deuren die open staan voor groot en klein, waar mensen volop nieuwe liefde dromen.

Dank voor een plaats waar elk de ander ziet, waar vriend en vreemdeling elkaar ontmoeten, dank voor de adem die de vrijplaats biedt, dank voor de openheid van niets te moeten, dank voor de woorden en het nieuwe lied, dank voor de ogen die elkaar begroeten.

Toelichting op het gekozen thema...

Gebed

Lezing uit het O.T. : Psalm 84 (BiGT)



Zingen: 'dit huis, een herberg onderweg...' melodie: Psalm 84

Dit huis, een herberg onderweg voor wie verdwaald in heg en steg geen rust, geen ruimte meer kon vinden, een toevluchtsoord in de woestijn, voor wie met olie en met wijn pijnlijke wonden liet verbinden. Dit huis waarin men smarten deelt weet hoe Gods liefde harten heelt.

Dit huis, met liefde opgebouwd, dit gastenhuis voor jong en oud, ligt langs de weg als een oase: hier kan men putten: nieuwe kracht, hier is beschutting voor de nacht, hier is het elke zondag Pasen! Gezegend al wie binnengaat en hier zijn lasten liggen laat!

Om te overdenken/korte meditatie

Zo mogelijk luisteren naar het lied : 'voor ieder van ons een plaats aan de tafel' (Lied 388) gezongen door Leonie Philippo (uitzending met Hart en Ziel, 28 juni 2020



Zingen : Gez. 308 (LvK) vs 2 en 4

Tot ieder hart dat Hem behoort, met Hem gemeenschap vindt. De dienst aan Hem is 't gouden koord dat allen samen bindt.

Laat zuid en noord nu zijn verblijd, Hem prijzen west en oost. Aan Christus hoort de wereld wijd, in Hem is zij vertroost.



Dankgebed – voorbeden

Slotlied: 871 vs 1, 3 en 4

Jezus zal heersen waar de zon gaat om de grote aarde om, de maan zijn lichte banen trekt, zover het verste land zich strekt.

Zijn rijk is volle zaligheid, wie was gevangen, wordt bevrijd, wie moe was komt tot rust voorgoed, wie arm was leeft in overvloed.

Laat loven al wat adem heeft de koning die ons alles geeft. O aarde om dit nieuwe begin, stem met het lied der eng'len in.

We wensen elkaar de Zegen van onze God

Naspel organist: melodie Lied 416 : Ga met God en Hij zal met je zijn en Lied/psalm 23 b: de Heer is mijn Herder