

Liturgie Meditatie 22 juli 2020

Thema: BIJBELVERHALEN DIE VANDAAG GEBEUREN

(over Noach)

Voorganger: ds. Bert Faassen

Muziek: Bert Riphagen

Orgelspel

Begroeting

Zingen: Psalm 19:1 (oude berijming) *'Het ruime hemelrond'*

Het ruime hemelrond
Vertelt met blijde mond
Gods eer en heerlijkheid
De held're lucht en 't zwerk
verkondigen zijn werk
en prijzen zijn beleid
Dus kan ons dag bij dag
tot roem van Gods gezag
zijn wonderen verhalen.
dus weet ons nacht bij nacht
zijn onbegrensde macht
en wijsheid af te malen.

Stil gebed

Votum en groet

Gebed

Gedicht: *'Zeshonderd jaar in Noach oud'* (zie lied 163 NLB)

Zingen: Lied 156:1,2,3 (ELB) *'De mens leeft niet alleen op aarde'*

De mens leeft niet alleen op aarde
ook dieren zijn door God geschapen.
De mus, de vis, de leeuw, het paard.
God schiep hen allen naar hun aard.
De dieren hebben recht op leven,
God heeft hen met zijn Geest gezegend.
Hij houdt zijn oog op hen gericht, zij spelen voor zijn aangezicht.

Wie zal hen liefdevol beschermen,
zich aan hen geven als een herder?
God geeft de mens de hoogste eer om uit te blinken als hun heer.
Hij zal het beeld zijn van zijn Schepper,
wanneer hij hart voor hen zal hebben.
De mens is Gods gelijkenis als hem Gods schepping heilig is.

O God wees ons toch goedertieren.
wij zijn geen herders voor de dieren,
zij zuchten onder ons geweld,
verslagen ruimen zij het veld.
Heilloos verlopen onze wegen,
de aarde wordt weer woest en ledig.
Ontferm U over al wat leeft,
herschep ons mensen naar uw beeld.

Lezing: HET VERHAAL VAN NOACH

Zingen: Lied 363:1,2,3 (Op Toonhoogte) *Het water steeg wel hoog'*

Het water steeg wel hoog,
maar wonder boven wonder
ging Noach niet ten onder,
de ark alleen bleef droog.

De dieren gingen mee,
de grote en de kleine,
met Noach en de zijnen,
De dieren twee aan twee.

Zij dreven maanden rond.
Toen ging het water zakken,
de duif vond groene takken:
de ark liep aan de grond.

Meditatie: NA ONS DE ZONDVLOED

Zingen: Lied 363:4,5 (ELB)

De aarde was er weer.
En mens en dier mocht wonen
onder de groene bomen
in vrede met de Heer.

De regenboog staat hoog,
als teken voor de volken,
Gods woorden te vertolken,
het land , het land, blijft droog.

Dankgebed-voorbeden-Onze Vader

Slotlied: Gezang 257 (L.v.d.K) *Halleluja, eeuwig dank en ere'*

Halleluja, eeuwig dank en ere,
Lof, aanbidding, wijsheid, kracht,
word'op aard en in de hemel,
Here, voor uw liefd' U toegebracht.
Vader, sla ons steeds in liefde gade;
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade:
uw gemeenschap Geest van God,
amen , zij ons eeuwig lot.

Zegen